

Met het oog op de toekomst

Inhoud:

1. Voorwoord
2. Bestuur en vrijwilligers
3. Openingstijden en bezoekers
4. Vieringen
5. Zichtbaarheid
6. Bijzondere activiteiten
7. Visie
8. Verbouwing
9. Financiën
10. Vooruitblik 2020



1. Voorwoord

Het bestuur van het Stiltecentrum is dankbaar voor het jaar Anno Domini 2019, waarin we ons gezegend weten. Onder de bezielende leiding van onze (tijdelijke) coördinator Ilona Welleman werkte het team vrijwilligers enthousiast om bezoekers in de ontmoetingsruimte welkom te heten. Daar schonken we talloze koppen thee en koffie terwijl er ook veel gesprekken zijn gevoerd. Soms hadden ze een pastorale inhoud. Natuurlijk was er het gesprek van de dag en werden vaak persoonlijke belevenissen gedeeld.

We vonden voorgangers van de kerkelijke gemeenschappen in Utrecht bereid om voor te gaan in het dagelijkse Middaggebed. Dat 'dagelijks' was echter beperkt vanwege de beschikbaarheid van vrijwilligers om de deuren open te zetten. Dat lukte elke dinsdag en woensdag, en later in het jaar was er de mogelijkheid om op vrijdag een viering met Woord en Muziek aan te bieden. Op de derde zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur was er in de kapel de gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Daar werd goed van gebruik gemaakt.



De vindbaarheid van het Stiltecentrum was, wegens verbouwingen in het winkelcentrum, niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig hebben we verwijzingsborden kunnen laten plaatsen die de weg naar het Stiltecentrum vergemakkelijkten.

De eigenaar van Hoog Catharijne hielp ons zelfs daarbij om de elektronische displays, die in het winkelcentrum staan, te voorzien van vermelding van onze locatie. En dat we zijn gevonden laten de getallen in het onderstaande jaarverslag zien. Letterlijk 'ontelbaren' hebben hun kaarsje(s) aangestoken, ze hebben gebeden, de rust gezocht, een boek gelezen of zo maar alleen de stilte in de kapel gezocht.

We hopen u, als lezer en ondersteuner van ons werk, een inspirerende indruk te geven van de activiteiten in het Stiltecentrum en wensen u God's zegen.

Henk Korff

2. Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur is bijna weer compleet.

Nadat in 2018 enkele bestuursleden om uiteenlopende redenen stopten met het werk, bestond het bestuur begin 2019 nog slechts uit drie personen. Dat is niet genoeg om de taken goed te kunnen verdelen, dus ging het bestuur op zoek naar versterking.



Gelukkig vonden we een enthousiast nieuw bestuurslid in de persoon van Marius van Duijn, die het Stiltecentrum al jaren kent doordat hij regelmatig voorgaat tijdens de vieringen.

Ook bij de vrijwilligers waren er wat veranderingen.

In het eerste kwartaal stopte een gastvrouw wegens drukte.

Gelukkig startte in september een enthousiaste nieuwe gastvrouw.

Dankzij de gedreven en volhardende inzet van het kleine vrijwilligersteam konden we de openingstijden zelfs uitbreiden met een aantal (mid)dagen.

Dat is een mooie prestatie.

Wij bedanken het team heel hartelijk voor hun betrokkenheid en doorzettingsvermogen.

Wij zijn trots op jullie!

Helaas stopte de communicatievrijwilligster na de zomer met haar werk bij ons.

Het blijkt niet eenvoudig te zijn om een nieuwe vrijwilliger te vinden die teksten kan schrijven en (laten) plaatsens, de website actueel kan houden en verder kan ontwikkelen en die kan meedenken over onze communicatiestrategie.

Wij zijn door Arjan Noordhoek van de Silo-gemeente in contact gebracht met studentenvrijwilligersorganisatie Serve the City en we hopen dat zij ons verder kunnen helpen in onze zoektocht naar een communicatievrijwilliger.

3. Openingsdagen en bezoekers

In 2019 was het Stiltecentrum op 120 dagen open (2018: 85; 2017: 111).

Het team van gastheren en gastvrouwen bestond uit 5 a 6 personen; dat wisselde door het jaar heen.

Met beduidend minder gastheren en gastvrouwen dan in 2017 was het Stiltecentrum vaker open. Dat kwam mede door de drie themaweken die het team organiseerde, waarin het Stiltecentrum op meer dagen open was (al was het soms voor twee uur) en waar we iedere dag een viering hielden.

De themaweken waren:

- de week van gebed voor eenheid van de Christenen (7 dagen open);
- de Stille / Goede week (8 dagen open);
- Prisons' week (5 dagen open).

Over de vieringen leest u meer hierna onder 4.

In de kapel ontvingen we 674 bezoekers tijdens de vieringen en andere speciale activiteiten (2018: 730; 2017: 722).

In de ontmoetingsruimte kwamen 832 bezoekers (2018: 589; 2017: 739).

Hoeveel mensen er buiten de vieringen om in de kapel zijn geweest, weten we niet.

Wij houden dit niet bij, omdat we willen dat mensen het gevoel kunnen hebben dat ze anoniem de kapel kunnen bezoeken.

4. Vieringen

Naast een aantal van onze vrijwilligers en bestuursleden gingen 35 personen voor tijdens de vieringen, waarvan 30 mensen uit verschillende Utrechtse kerken.

We zijn dankbaar voor de groep trouwe voorgangers die de vieringen leidt en de verscheidenheid aan kerkelijke beleving die we onze bezoekers daardoor kunnen bieden. Zo blijft het Stiltecentrum met recht een oecumenisch centrum en een centrale plaats waar mensen kennis kunnen maken met de kerken in Utrecht, zowel via folders, nieuwsbrieven en tijdschriften als ook via de vieringen.

We zijn ook heel blij dat op Aswoensdag altijd een priester bereid is om de viering te leiden en een askruisje te geven aan wie dat wil.

Onze gasten waarderen dat zeer.

In 2019 was het Stiltecentrum ook op Hemelvaartsdag open.

Dit belangrijke feest wordt vaak onderbelicht en daarom wilden wij er in onze kapel aandacht aan geven.



In de zomermaanden juli en augustus heeft het vrijwilligersteam zelf de vieringen verzorgd. Dit jaar hebben we de vieringen gecentreerd rond de persoon van David. Uit zijn leven zijn meer levensthema's te halen dan waaraan wij in de negen vieringen aandacht konden besteden. Het voorbereiden van de vieringen geeft het team veel plezier en inspiratie. Bijbelteksten gaan op een nieuwe manier spreken en het is leuk om de verschillen te zien tussen versies van een verhaal.

Verder hadden we in 2019 drie themaweken (zie hiervoor onder 3.).

Tijdens deze weken heeft het team zelf de meeste vieringen verzorgd of voorbereid.

In oktober, tijdens Prisons' week (een Engelse traditie), was het thema van de vieringen "gevangen". Beroepsdeskundigen, ervaringsdeskundigen en studiedeskundigen belichtten diverse vormen van gevangenschap: in de gevangenis, in verslaving, psychische ziekte, angst/onzekerheid en financiële schulden.

Het was een mooi en indrukwekkend programma. In de voorbereiding ontdekten we dat er nog veel meer vormen van gevangenschap zijn, dus misschien herhalen we dit thema volgend jaar.

5. Zichtbaarheid

Ook in 2019 hebben we op diverse manieren geprobeerd de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het Stiltecentrum te vergroten.

Door vergaderingen van de eigenaar en ondernemers van Hoog Catharijne bij te wonen worden we in onze directe omgeving langzamerhand bekender. Het is een kwestie van volhouden.

De buurkerken nodigden ons uit voor hun vergadering in juli om de aanwezigen bij te praten over de gang van zaken in het Stiltecentrum en de stand van zaken rond de verbouwing. Over de verbouwing was toen nog weinig bekend.

In februari en november at een afvaardiging van het Stiltecentrum mee met de eetgroep van Silo. Dat was echt het nuttige met het aangename verenigen, want het was heel gezellig, het eten smaakte heerlijk en ook voor ons was het samenzijn heel leerzaam.

Eind november namen we weer deel aan de Adventsmarkt in de pandhof bij de Domkerk. Daar nodigden wij mensen uit met een bekertje informatie.

In de zomer hebben we sinds lange tijd weer een nieuwsbrief geschreven en verspreid.

Kort voor de beroemde black Friday organiseerde Hoog Catharijne, net als enkele andere winkelcentra in het land, activiteiten in het kader van Social Saturday, een dag waarop duurzaam kopen centraal staat. Het gaat daarbij dus om producten die milieuvriendelijk zijn, bijvoorbeeld van hergebruikt of herbruikbaar materiaal, of die anderszins maatschappelijk verantwoord zijn. Wij vinden onze "producten" (rust, gebed, ontmoeting) heel maatschappelijk verantwoord en wilden dus graag deelnemen. Helaas konden we op dat moment geen activiteiten vinden die voldoende aansloten bij de formule van Social Saturday. Volgende keer beter.

Tenslotte is in diverse media aandacht besteed aan het Stiltecentrum.

De website Indebuurt schreef over het Stiltecentrum, evenals DUIC.

Het blad Klooster plaatste een interview met de coördinator.

Seats2Meet, die vergaderruimte verhuurt boven het Stiltecentrum, schreef voor hun grote netwerk een artikel over zowel hun vergaderlocatie als het Stiltecentrum.

Anne Stael heeft een podcast gemaakt over het Stiltecentrum. Zij maakt een serie podcasts over stilteplekken, meestal bestaande uit een interview en een opname van de stilte. Overall is de stilte anders, merkt zij op. Een link van die podcast staat op onze website.

Voor onze podcast interviewde zij zuster Lucie, voor zover wij weten nog de enige levende zuster die het Stiltecentrum heeft opgebouwd en vormgegeven. Het is een mooie en historisch waardevolle podcast geworden en een leuke bijkomstigheid is dat er ook weer contact is ontstaan tussen het Stiltecentrum en zuster Lucie.

6. Bijzondere activiteiten

Zichtbaarheid en (her)kenbaarheid vergroten we door bijzondere activiteiten te (laten) organiseren. Sommigen keren jaarlijks terug, zoals het bezoek van een groep studenten van de Hogeschool Utrecht, andere activiteiten zijn heel verrassend.

Behalve de studenten van de HU ontvingen we in 2019 ook een groep studenten van de HKU voor hun stilteproject.

De fractie van de ChristenUnie had ook een project met als doel om in de gemeenteraad aandacht te krijgen voor de noodzaak van stille plaatsen in de stad. In dat kader bezocht de fractie het Stiltecentrum en sloot daar ook het project af met een bijeenkomst voor belangstellenden.

Ook hadden we weer muziek in onze kapel.

Eind januari kwam het Russische viertal ChoRuss terug voor een optreden. Zij hadden in 2018 ook gezongen voor een volle kapel. Helaas was de belangstelling in 2019 niet zo groot.

In april zong de Congolese vluchteling Paul Hagayi voor ons en vertelde zijn verhaal.

Later die maand trad een muziekontwerper op, die stilte in klank omzette en zijn eigen hersengolven omzette in muziek.

In mei zouden de Reisgenoten hun startbijeenkomst bij ons houden. Helaas waren er te weinig aanmeldingen voor die bijeenkomst, zodat deze niet doorging. Jammer, want de missie van het Reisgenoten-programma past goed bij het Stiltecentrum (het is een licht-monastiek programma voor jongeren) en het Stiltecentrum is natuurlijk de ideale plaats, monastiek georiënteerd en vlak naast het station gelegen.

Op zondagmiddag 23 juni sloten wij de Kerkennacht af met twee uur psalmen zingen in de kapel. Het bijzondere aan dit evenement was dat de psalmen werden gezongen vanuit vier tradities: Hebreeuws, Gregoriaans/Ambrosiaans, Anglicaans en Geneefs. De kapel was goed gevuld. Alle aanwezigen bleven van begin tot eind en zongen enthousiast mee.

Mevrouw Middleton gaf uitleg over de Joodse psalmen.

Op zondagmiddag 15 december verzorgde de Utrechtse VrouwenSchola een viering met Gregoriaanse zang. Dit is een echte traditie geworden.

In oktober en november organiseerden de broeders van Sint-Jan een Alpha-cursus in het Stiltecentrum. Een kleine groep enthousiaste deelnemers ontdekte samen wie God in Zijn Drievuldigheid (voor hen) is.

Het meest verrassende verzoek kwam van iemand die zijn 50ste verjaardag in de kapel wilde beginnen. Voordat hij met zijn vrienden de stad in trok, wilde hij zijn verjaardag met hen (Christen of niet) beginnen met gebed en Bijbellezing. Wat een prachtig begin van een nieuw levensjaar! We hebben dan ook graag de deur voor hen opengezet.

7. Visie

Al enige tijd bezint het bestuur zich op de vragen: "wie zijn we (als Stiltecentrum), wat bieden we en wat willen we bieden?" Daarbij kwam de gedachte op om bepaalde elementen van het kloosterleven vorm te geven in het Stiltecentrum, zoals het werken met regelmatig terugkerende thema's (net als de regelmaat in het klooster).

In 2019 hebben we ons aanbod nogmaals onderzocht, maar nu samen met firma Hoe Dan Wel?. Dit bedrijf heeft onder andere onderzocht welke beelden en wensen er bij mensen leven ten aanzien van het Stiltecentrum.

Dit was in het kader van het programma van Fonds Franciscus, een specifiek onderdeel van het Kansfonds, dat beoogt inloophuizen financieel en organisatorisch te versterken.

Het programma met Hoe Dan Wel? deden we samen met de Wijkplaats, het Knooppunt en de Roobolkapel onder regie van de Protestantse Diaconie Utrecht.

We hebben diverse invullingen van ons aanbod overwogen en een aantal inspiratiebezoeken aan inloophuizen gebracht. Het programma duurde ruim een jaar; een lang traject vol voorbeelden, indrukken, gedachten en visies die ons sterkten in onze identiteit.

In de loop van de tijd kunnen accenten wat verschuiven binnen ons aanbod, bijvoorbeeld door samenwerking met anderen, maar de essentie blijft: rust, gebed, bezinning, viering en vrijblijvende ontmoeting.

In 2019 hebben we met diverse partijen verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking. Dit heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd, maar met een paar partijen lopen de gesprekken nog.

8. Verbouwing

Eindelijk lijkt het dan zover te komen: na de belofte van een verbouwing die jarenlang steeds een paar maanden opschoof, lijken de plannen nu concreet te worden. In het eerste kwartaal van 2020 start de verbouwing, is ons verteld. Die verbouwing gaat drie tot zes maanden duren.

In september 2019 heeft PAX, beheerder van het gebouw, een ontwerpteam samengesteld bestaande uit architecten, een afvaardiging van het Stiltecentrum en andere gebruikers, naast vertegenwoordigers van PAX zelf natuurlijk.

De ruimte moet multifunctioneel zijn, niet alleen te gebruiken door het Stiltecentrum, maar - buiten onze openingstijden - ook door anderen.

Het was spannend en interessant om samen na te denken over een inrichting en uitstraling van de ruimte die recht doet aan de identiteit en wensen van de verschillende gebruikers, waaronder het Stiltecentrum. Het was leuk om die gedachten vorm te zien krijgen in een concreet ontwerp.

Met Klépierre, de eigenaar van Hoog Catharijne, zijn we in gesprek gegaan over een vervangende ruimte tijdens de verbouwing. Hoewel het bedrijf in 2019 geen toezegging deed, was de teneur van de gesprekken positief en hoopvol.

9. Financiën

Financieel was 2019 een visietraject met firma Hoe financierde. De andere 50% Dankzij een grote gift van bleef het verlies beperkt. Uiteindelijk teerden we Voor de cijfers kunt u de



kostbaar jaar. Dit kwam vooral door het Dan Wel?, waarvan Fonds Franciscus 50% heeft de stichting zelf betaald. de Vrije Evangelische Gemeente in Utrecht

€ 2134 in op onze reserve. jaarrekening over 2019 raadplegen.

10. Vooruitblik

Het jaar 2020 zal vooral in het teken staan van de verbouwing van het Stiltecentrum. Afgaande op het ontwerp belooft het nieuwe Stiltecentrum een mooie, uitnodigende ruimte te worden met een groene entree, veel zitplaatsen, ook zithoekjes voor privé-gesprekken of meer stilte en een mindervalidentoilet (iets wat wij graag wilden).

We hopen het Stiltecentrum na de zomer feestelijk te heropenen.

Tijdens de verbouwing, die drie tot zes maanden zal duren, hopen wij een vervangende ruimte te kunnen gebruiken in of naast Hoog Catharijne of het station. We voeren gesprekken daarover met de eigenaar van Hoog Catharijne, maar per 31 december 2019 is er nog geen concreet uitzicht op een dergelijke ruimte.

Wij ontvangen u graag na de zomer in ons nieuwe Stiltecentrum.